

Tweejaarsfeest Coöperatie Bommelerwaard

Er is, slechts een paar jaar geleden,
een tijd geweest
Dat ik dacht
Het leven is nog niet altijd feest
Maar we gaan vooruit
De tijden worden beter
Ik vergeet er
Van alles van
Maar het einde van de Koude Oorlog
Bleef mij bij
En het omsmelten van het IJzeren Gordijn
Mensen vrij
De strijd tegen kanker
Ging voort
De ziekte zelf leek eindelijk vermoord.
In die lijn
Zou er vast ook wel meer schone energie zijn

Maar er is veel veranderd op dat gebied
Wie schrok niet
De uitzaaiingen van de Koude Oorlog zijn terug
Honger, dood, verderf
Dictators komen en gaan er
In deze wereld gruwelijk tekeer
Vluchtelingen, altijd in slecht weer
Het gas van Groningen, dat geloof beleden
In het recente verleden.

En dan Bommelerwaard, twee jaar.
Die krijgen zelfs de komende week al een hittegolf voor elkaar!

Vandaag, een moment van bezinning naast, hoe grappig, de A2
Het stemde mij ondanks de zorgen blij en tevree
Jullie werken voor elkaar
Zoeken elkaars kracht
Dat staat tegen over macht
Als je er in gelooft
Ben je een dak boven iemands hoofd
Veel vragen
Veel onzekerheden
Zoek je eigen kracht
Dat gaat het best als je ook een beetje om jezelf lacht
Dat moeten wij voor ogen houden
Dat moeten wij blijven zien.
Iedere dag na 27 juni tweeduizend achttien.